



Links: Wapenschild van de familie Fa(u)vechamps (of Fafchamps) in een glasraam van de kerk van Saint-Remy. Dit wapenschild komt ook voor in de kerk van Moelingen. — Chemin du Voué in Saint-Remy.

Rechts: Kerkkapel van Wixhou. — Kasteel van Argenteau, eerder Kasteel Van Zuylen.

1493 waarin *un bonnier* (een bunder grond) hier omtrent vermeld staat met de volgende plaatsaanduiding: ‘... sur la voie de Hougnee jointant damon alle voie qui vient de Richelle allant sour le Croix Messire Francke et daval vers Treit (Maas-tricht) ...’. De benaming *Croix Renar(d)* was dus vóór de 16^{de} eeuw *Croix Messire Francke*. De tekst gebruikt ook nog *Voie de Hougnee* in plaats van *Chemin du Voué*⁽¹⁷⁾. Links zien we een vroegere boerderij uit 1929 met wel een vos als dakversiering. **We steken de asfaltweg Wezet-Dalhem over en bereiken al snel de plaats *L’Arbre Collinet*, het driegrenzenpunt tussen Wezet, Richelle (Rikèl) en Dalhem.** De naam is vermoedelijk een familienaam.

We vervolgen onze Hon(s)jesweg nu op de grens tussen rechts Richelle en links Dalhem. Links, tot aan de weg Richelle-Dalhem liggen de velden met de naam *Flo(t)*, verwijzend naar een grote poel⁽¹⁸⁾. Dit deel van Dalhem was in de 15^{de} eeuw een enclave van Cheratte⁽¹⁹⁾.

De weg heet ook nu vanaf *l’Arbre Collinet le Chemin du Voué* (of *la Voie du Voué*) en ligt op 135 m hoogte. Hij leidt naar Hous(se). Die naam *Hous* wordt soms ook *Hus* geschreven. De drossaard (belast met de rechtspraak) van Dalhem was ook voogd (*voué*) van Hous(se)⁽²⁰⁾. De voogd (van het Latijn [*ad*] *vocatus*) was de beschermer van een kerkelijke instelling en handhaver van de wereldlijke rechtspraak, in het bijzonder